

**Refrein:**

**Als maandagmorgen de week begint,  
de Noordzee ons roept om te bokken.  
En Scheveningen meldt windkracht vier,  
dan zijn w'in een uurtje vertrokken.  
De motor draait stoer met z'n achthonderd PK.  
We naderen snel ons doel en we vissen al weldra.  
We hopen op een visserijtje.  
Als 't lukt gaan we opgewekt naar huis.**

1.

**Wij drinken na een trekkie, een bekkie koffie graag  
proberen wat te maffen, of 't lukt dat is de vraag.  
Want altijd is er wel wat van dit of dat gebeurd,  
Te repareren aan het net, dat flink weer is gescheurd.**

**Refrein:**

2.

**Het deinen van de zee en het waaien van de wind,  
daar zijn we aan gewend, maar een ieder van ons vindt,  
als wij aan 't eind der week zijn, en weer naar huis toe  
gaan,  
het fijn om thuis te komen, en weer aan wal te staan.**

**Refrein:**