

1. **Curaçao, ‘k heb jou zo menigmaal bekeken
en al jouw loze streken die stane mij niet aan,
en al jouw loze streken die stane mij niet aan.
Daarom ga ik vertrekken naar waar ik kom vandaan.**

2. **‘k Kwam laatst, met haast, al door het Heerenstraatje
men sprak: “Mijn lieve maatje, kom zet u hier wat neer
en drink met ons een glaasje en rook een pijp tabak”.
Met al die loze streken raakt ’t geld wel uit de zak.**

3. **Een zoen, kan doen, de hele nacht te blijven,
dan hoort men niet het kijven van onze officier,
zo raken wij aan ’t dwalen zo dronken als een zwijn,
het schip ligt voor de palen, aan boord moeten we zijn.**

4. **Maak los, die tros, de voor-en achtertouwen
Wij zijn niet meer te houwen, we gaan naar Holland toe.
Waar is het beter leven dan bij je eigen vrouw,
vervloekt zijn alle hoeren van het eiland Curaçao.**

Refrein:

**Oo-oo-oo, oo-oo-oo,
Wij gaan u verlaten, eiland Curaçao-ao-ao,
Wij gaan u verlaten, eiland Curaçao.**