

1. **De avondzon valt over straten en pleinen,  
de gouden zon zakt in de stad.  
De mensen die moe in hun huizen verdwijnen,  
ze hebben de dag weer gehad.  
De neonreklame die knippert langs ramen,  
het motregent zachtjes op straat.  
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek  
uit een deur die nog wijd openstaat.**

**Refrein:**

**Daar in dat kleine café aan de haven.  
Daar zijn de mensen gelijk en tevrede.  
Daar in dat kleine café aan de haven,  
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.**

2. **De toog is van koper, toch ligt er geen looper,  
de voetbalclub hangt aan de muur.  
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox,  
een pilsje dat is er niet duur.  
Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm,  
geen monsieur of madam maar WC.  
Maar 't glas is gespoeld in het helderste water,  
ja, 't is daar een heel goed café.**

**Refrein:**

3. **De wereldproblemen die zijn tussen  
twee glazen bier opgelost voor altijd.  
Op de rand van je bierviltje staat daar je rekening,  
of je staat in het krijt.  
Het enige wat je aan eten kunt krijgen,  
dat is daar een hard gekookt ei.  
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon,  
Ja, de mensen die zijn daar nog blij.**

**Refrein:**