

Refrein:

**'k Ben aan de maas geboren.  
Daar heeft mijn wieg gestaan.  
Later ben ik gaan zwerven.  
Goed is het mij gegaan.  
Nu ik terug ben in Holland,  
met z'n rivieren  
en vrolijk vertieren,  
nu blijf ik mijn verder leven  
wonen aan de Maas.**

- 1. Jarenlang heb ik gezworven,  
ver van hier.  
Oosten en westen bekeken,  
met veel plezier.  
Had veel geluk in dat leven,  
werd een baas.  
Maar ik was blij dat ik t'rug was,  
in het dorpje aan de Maas.**

Refrein:

- 2. Snel zijn de jaren vervlogen,  
oh die tijd.  
Toch kan ik trots daarop t'rug zien,  
zonder spijt.  
Ik kwam terug in mijn landje  
van boter en kaas.  
Daar vond ik toen mijn vrouwtje,  
en nu wonen wij aan de Maas.**

Refrein: