

1. **Oud Dordrecht was vroeger een stad echt van stand.
Maar nu door de Jantjes een schande voor 't land.
Zij zingen en lallen zo vals als een kraai.
Maar wie weet wordt het beter, dan klinkt het heel fraai.**

Refrein: [+ 4 klappen]

**Amme nooit nee nooit meer, amme nooit niet nooit meer.
Van me lang zal ze leven, doe ik het ooit weer.**

2. **Een Jantje die drinkt voor zijn lol of verdriet,
ja hij drinkt voor een haring, hij drinkt voor een lied.
Hij drinkt voor de dorst uit een glas of een kelk.
Maar een Jantje wordt dronken bij 't drinken van melk.**

Refrein:

3. **Een zeeman die sloot er zijn schip netjes af,
maar vergat één afsluiter, direct volgt de straf.
Hij kwam één dag later en zocht naar zijn boot,
maar dat kreng was gezonken, de kap'tein in nood.**

Refrein:

4. **En ga je eens varen bij mooi zomers weer,
is er vaak veel te zien op de zee of het meer.
Jonge dames als boegbeeld nogal bloot in de zon,
voor je 't weet vaar je knoerhard, bons tegen een ton.**

Refrein: 2x