

1.

't Schip is weer uitgevaren, dobbert daar op de baren.

't Wordt weer een reis voor jaren maar daarom niet getreurd.

Want zeggen de matrozen: "W'hebben een schuit gekozen met een pracht van een schipper dus als er eens iets gebeurt..."

Refrein:

Dan zal..... de kapitein de allereerste zijn,

die dan in woord en daad zijn plicht verstaat.

Al weegt die plicht ook zwaar in uren van gevaar,

dan zal de kapitein de eerste zijn.

2.

Maar reeds na enk'le dagen komt er een storm bij vlagen, woedend het schip belagen de zee wordt ruw en zwaar.

Langer nog dan zij duren, lijken die bange uren.

Maar hun hoop is de schipper want dreigt straks het grootst gevaar....

Refrein:

3.

Nu ligt het schip al dagen, stuurloos en lek geslagen.

Seinend om hulp te vragen. Maar niemand die het hoort.

Wordt dan het schip verlaten, wachten zou toch niet baten, gaan op wens van de schipper, de sloepen dan overboord....

Refrein:

Dan zal..... de kapitein de allerlaatste zijn,

die als 't schip vergaat, de schuit verlaat.

Al weegt die plicht ook zwaar in uren van gevaar,

dan zal de kapitein de laatste zijn.