

ZILVERVLOOT

1.

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord, de Zilveren Vloot van Spanje.

Die had er veel Spaanse matten aan boord en appeltjes van Oranje.

Refrein:

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein.

Zijn daden benne groot, zijn daden benne groot.

Hij heeft gewonnen de Zilvervloot.

Hij heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot.

2.

Zei toen niet Piet Hein met een aalwaerig woord.

Wel, jongetjes van Oranje.

Kom, klim'reis aan dit en dat Spaansche boord

en rol me de matten van Spanje

Refrein:

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein. enz.

3.

Klommen niet de jongens als katten in 't want,

en vochten ze niet als leeuwen.

Ze maakten de Spanjers duchtig te schand.

Tot in Spanje klonk hun schreeuwen.

Refrein:

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein. enz.

4.

Kwam er nu nog eenmaal zo'n Zilveren Vloot

Zeg zou jelui nog zo kloppen?

Of zoudt gij u veilig en wel buiten schoot

maar stil in je hangmat stoppen?

Refrein:

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein. enz.