

Solo: *“’t Was op een dag in januari, in Rotterdam op Katendrecht  
toen heeft m’n knul, m’n blonde Arie, mij voor het laatst gedag gezegd.  
Hij had gemonsterd op de “Vrede”, voor zeven weken uit en thuis.  
Nou is het zeven jaar geleden en nog kwam Arie niet naar huis”.*

Refrein: [ koor ]

**En altijd komen er schepen aan Katendrecht voorbij  
maar de schuit van blonde Arie, die is er nog steeds  
niet bij.**

Solo: *“Mot ik een boodschap voor de heren, smeer ik ‘m naar het Willemsplein  
om daar met angst te informeren wie er weer bijgekomen zijn.  
Altijd weer schepen, vreemde prauwen. Ik zie matrozen blond en blij,  
daar dan hun plunjezakken sjouwen, maar die ik zoek is er nooit bij”.*

Refrein: [ koor ]

Solo: *“Vaak word ik ’s avonds aangeslagen als ik zo aan de kade sta  
dan durft zo’n kerel me te vragen of ik eens met hem dansen ga.  
Bij zoiets jeuken dan mijn handen, maar als ’t een zeeman is die vent  
dan vraag ik hunk’rend van verlangen of íe m’n Arie heeft gekend”.*

Refrein: [ koor ] 2 x