

1. Wij enterden jaren geleden,
de prachtige bark Santa Fee.
Bracht wijn van Malaga naar Zweden,
en 't fijnste hout nam zij weer mee.
Toen moet er bij haar laatste tochtje,
bij 't pakhuis iets mis zijn gegaan.
Zij werd per vergissing, wat docht je?
met twee honderd vat rum belaa'n. Ja – ja – ja!

Refrein: Toen dronken de piraten, de rum direct uit de vaten,
De beste rum faldera, rum faldera, rum faldera,
De beste rum faldera, rum uit Jamaica. Ja – ja!

2. De bark kon de rum niet verdragen,
het lag haar heel zwaar op de maag.
Begon toen te kreunen en klagen,
en zeilde verrekt slecht en traag.
Zij stak steeds haar kop onder water,
en schudde haar kont en het roer.
De kap'tein zei bleekjes: “Nou gaat er,
de bark gauw naar haar ouwe moer”. Ja – ja – ja!

Refrein:

3. De kap'tein zei: “Weg met die vaten,
en donder die rum maar in zee”.
De crew zei: “Dat zul je wel laten,
wij offr'en ons op voor de Fee”.
Wij hebben de rum op gezopen,
piraten die zijn toch niet gek.
De bark zeilde weer veertien knopen,
en wij zeilden zwalkend aan dek. Ja – ja – ja!

Refrein: