

Refrein:

Tabé ouwe reus, helaas is je einde gekomen
Je zal nu voor de laatste keer
de haven binnenstomen
Tabé ouwe reus
Je mag het heus wel weten
Dat ieder die jou heeft bemand
Je nimmer zal vergeten.

1. **Je hoeft ook niet de held ter zee**
Geen schot van je opa te eren
Ook kwam je later oud ter vaart
Weer aan de kade meren
Nu raak je echter uit de tijd
De reder gaat jou nu verkopen
Er zit voor hem niets anders op
Dan jou te laten slopen.

Refrein:

2. **Je was wel een gelukkig schip**
Want zelf in de moeilijkste jaren
Ontkwam je toch weer ied're keer
Aan ernstige gevaren
Je bracht toch rare vrachten heen
Dat zullen we echt niet vermelden
Maar later bracht je minder weg
De jaren gingen tellen.

Refrein: 2 X

[laatste refrein transponeren-let op muziek]