

[. = kort - = lang - - = langer - - - = nog langer]

Deze zee, die ik zo vaak bevaren heb.
 Zee van tranen, lieve zee van overvloed en eb.
 Deze zee, is mij zo vaak te hoog gegaan,
 Maar wat zij deed, ik kon haar nooit weerstaan!

Ieder licht, dat mij dicht bij de haven bracht,
 Bleek een schip, passerend in de koude donkere nacht.
 In de ochtend, hees ik dan mijn zeilen weer,
 Deze zee, werd mooier elke keer!

**Hoe vaak vond ik niet aan land, vaste waarde vaste grond,
 Likte zij niet het zout, van mijn ogen en mijn mond?
 Hoe vaak dacht ik niet, dat d'aarde mij verand'ren kon,
 Terwijl ik droomde, van een blauwe horizon!**

Deze zee, hoe vaak heb ik haar niet vervloekt,
 Zij is anders, dan datgeen waar iedereen naar zoekt.
 Maar op haar golven, ben ik altijd dichtbij mij,
 Deze zee, deze zee, ben jij!

**Hoe vaak vond ik niet aan land, vaste waarde vaste grond,
 Likte zij niet het zout, van mijn ogen en mijn mond?
 Hoe vaak dacht ik niet, dat d'aarde mij veranderen kon,
 Terwijl ik droomde, van jouw blauwe horizon!**

Stukje muziek

**Hoe vaak vond ik niet aan land, vaste waarde vaste grond,
 Likte zij niet het zout, van mijn ogen en mijn mond?
 Deze zee, waarvan ik alleen de diepte ken,
 Weet dat ik, voorgoed haar zeeman ben!
 Deze zee, die leeft in mij, dat ben jij!!!**