

**Refrein: In 't Schipperskwartier, in't Schipperskwartier,
daar zoeken ze steeds hun vertier.
Ze lonken en pronken, ze drinken en stinken,
maar ze nemen er whisky en bier.**

- 1. Den Jos heeft Marleen, en Katrien heeft den Deen,
En de Pol heeft Marjet bij haar teen. De Kok heeft Sophie,
Z'heeft 'n man op d'r knie, want da's Fred en ze maken veel
pret.
Refrein:**
- 2. Een Franzoos ligt in d'armen van Martine te warmen.
Ze schenkt hem een vleugske plezier. Hij heeft heimwee naar
huis,
Naar z'n streek naar z'n thuis. Hij verdrinkt z'n gedachten met
bier.
Refrein:**
- 3. De matroos is paraat, en Lowie ligt bij Kaat.
De Madam staat te tellen aan de toog. De patroon is present,
Ja die is wel kontent, want ze drinken, ze staan alweer droog.
Refrein:**
- 4. Maar de tijd vliegt voorbij, en het wordt weer hoogtij.
Het afscheidnemen valt zwaar. De tranen die vloeien,
De siréne's die loeien. Adieu, schat, adieu au revoir.
Refrein :**
- 5. Ze vertrekken weldra, het geluk achterna.
De zee is hun leven, hun troost. Wie weet volgend jaar,
Dan zijn ze weer daar, met z'n allen terug uit de Oost.
Refrein:**