

**‘k Ben aan de maas geboren,
daar heeft m’n wieg gestaan.
Later ben ik gaan zwerven.
Goed is het mij vergaan.
Nu ik weer terug ben in Holland
met z’n rivieren en vrolijk vertieren
Ik blijf nu m’n verder leven
wonen aan de Maas.**

[bovenstem]:

**De golven die zingen, kom mee met mij
Dan heb je de ruimte, dan ben je zo vrij.
De golven die zongen het lied van de zee.
Ze riepen hem aan en ze lokten hem mee.**

**Op een zeemansgraf staan nooit eens rode rozen.
Op een zeemansgraf staat zelfs geen houten kruis.
Niemand weet waar hij zijn rustplaats heeft gevonden
op die stille plek zo mijlen ver van huis.
Niemand weet waar hij zijn rustplaats heeft gevonden
op die stille plek zo mijlen ver van huis.**

[zacht]:

**Hoor je het ruisen der golven,
hoor je het lied van de zee.
Vaar met me mee om de wereld m’n kind.
Kom kus me en ga met me mee.
Vaar met me mee om de wereld m’n kind.
Kom kus me en ga met me mee._[omhoog]**

**‘k Ging met je mee, in Rotterdam
toen ik van zee, in Holland kwam.
Ik dacht alleen “het is maar spel”
een zeemanshart vergeet zo snel.
Ik dacht alleen “het is maar spel”
een zeemanshart vergeet zo snel.**

**Een zeeman houdt van een zeemanslied
Ahoy, Ahoy, Ahoy.
En waar ze niet zingen daar ankert hij niet
Ahoy, Ahoy, Ahoy.
Hij zingt van een knul die naar zee toe gaat
En z’n meissie dat op de kade staat.
Een zeeman houdt van een zeemanslied
Ahoy, Ahoy, Ahoy.**