

1.

**M'n lief, ik moet schei-den, ik moet weer naar zee.
M'n schip ligt te wach-ten, daar ginds op de ree.
Ik moet weer gaan va-ren, dat zit in m'n bloed.
A-dieu dan m'n lief-ste, ta-bé, 'tga je goed.**

Refrein :

**Ta-bé, ta-bé, ta-bé, ta-bé, zo is het zee-mans-leven
Ta-bé, ta-bé, ta-bé, ta-bé, TA-B É, ik kies weer zee.**

2.

**Ik hou van de gol-ven, de zon en de wind.
Ik hou van de ruim-te, én 'n vrouw die me mint.
Maar 'k hou niet van tra-nen, dus droog ze maar vlug.
Je weet toch m'n lief-ste, ik kom weer te-rug.**

Refrein:

Muziek intermezzo

3.

**M'n lief, 'k zal je schrij-ven, schrijf jij ook naar mij?
Dan lijkt er de schei-ding veel vlug-ger voor-bij.
Zelfs sim-pe-le woor-den, die ge-ven vaak moed.
A-dieu dan m'n lief-ste, ta-bé, 'tga je goed.**

Refrein : 2 x + TABÉ !