

**1. In Brighton daar stond, een kroeg bij de poort,  
vervallen een ding uit een droom.**

**Nog altijd wordt hier de legende gehoord  
rond de kroeg met de lans en de kroon.**

**De kastelein was, O'Connell de Ier,  
die schonk er zijn whisky en gin.**

**Zijn bier was zo bitter als gal van een stier  
maar de whisky die ging er best in.**

**Refrein: [ 2x ]**

**In de kroeg van O'Connell de Ier,  
had iedere zeeman plezier.**

**Een meid aan je arm en de drank hield je warm.**

**In de kroeg van O'Connell de Ier.**

**2. In de kamers boven de kroeg was het koud,  
het spookte er werd er verteld.**

**Want Macky Magglagelan had het zelf gezien  
toen hij boven een fles had besteld.**

**Hij viel met z'n dronken kop naar benee,  
een grijns op z'n schunnige bek.**

**De zware plavuizen ze vielen niet mee  
en de val koste Macky zijn nek.**

**Refrein: [ 2x ]**

*MUZIKAAL INTERMEZZO*

**3. Kom je in Brighton vraag dan naar die kroeg,  
aan de muur hing een lans en een kroon.**

**Men zal het je wijzen 't is vlak bij de poort  
en men spreekt op eerbiedige toon.**

**Want 't was eens de kroeg van O'Connell de Ier,  
hij is al zo'n honderd jaar dood.**

**Hij dronk als een gek en was sterk als een stier  
en deed alles wat God hem verbood.**

**Refrein: [ 2x ]**