

**Solist:** Ik was m'n leven lang, een stoere vissersman  
 Voor dag en dauw stond ik aan dek  
 te sjoeren aan het net.

**Refrein** [KOOR]:

**Laat voor ons de klok maar luiden  
 In de haven van Arnemuiden  
 Scheepjes varen af en aan  
 En op de kade pinkt een vrouw een traan  
 Want de vis wordt duur betaald  
 Als hij uit de zee wordt opgehaald.**

*Tussenspel*

**Solist:** Vaak zo stond ik alleen aan dek  
 Als het stormde werd Jantje gek  
 Hij lag dan mooi zeeziek in z'n kooi

**Refrein** [KOOR]:

**Laat voor ons de klok... enz.**

*Tussenspel*

**Solist:** Ach, het leven aan de wal gaat door  
 Wij zingen nu in een shantykoor  
 Over die heerlijke haringzooi

**Refrein** [KOOR]:

**Laat voor ons de klok ... enz.**

**2 X**

**+**

**Ja, de vis wordt duur betaald  
 Als hij uit de zee wordt opgehaald**