

1. **Wij zijn zeerovers en de schrik der zee.
Hele schepen vol met goud voeren wij mee.
Geen politie, geen douane,
die bij ons aan boord ooit kwamen.
Als we wilden lagen ze weer gauw in zee.**

Refrein:

Zing ik ay ay yippie yippie yee.

Zing ik ay ay yippie yippie yee.

*Zing ik ay ay yippie, ay ay yippie,
ay ay yippie yippie yee.*

2. **De bemanning van ons scheepje is niet groot.
Toch verslaan wij met gemak een hele vloot.
Want een kaper telt voor honderd,
en als ons kanon dan dondert
zit de vijand ook figuurlijk in de boot.**

Refrein:

3. **De kap'tein heeft een eikenhouten been.
Met een ingelegde wit ivoren teen.
En op zondag loopt de ouwe
met een gouden been te sjouwen
dat ie 's morgens netjes oppoetst met een zeem.**

Refrein:

MUZIEK INTERMEZZO

4. **En zo varen wij maar in het zilte nat.
Tot een schip komt en dan enteren wij dat.
En dan na zo'n heerlijk bloedbad,
eerst een slokje uit het rumvat
want een droge keel die wil ook wel eens wat.**

Refrein: 2x [+ laatste 2 regels bovenstem]