

1. Aan de kusten van de Breton,
 Waar de zee woest tekeer gaat,
 Neem ik afscheid van mijn lief,
 Eenzaam wachtend in St.Jean.

Refrein:

Schepen die stampen en slingeren
 En hoge golven op zee.
 De vissers die hun netten slepen
 Vol rijke buit van de zee.
 Oh, mon amour!
 Jou nam de zee als haar bruid,
 En liet mij alleen,
 Wachtend op jou, mijn hart in kou.

2. Donker en grauw in St.Jean,
 Als de zon aan de lucht staat.
 M'n gedachten nam jij mee,
 Diep in die eindeloze zee.

Refrein:

M U Z I E K

3. Jaren gingen e-r voorbij,
 Als de wiss'ling van getijden.
 Nu-u komt de zee ook voor mij,
 Straks heb ik jou weer aan mijn zij.

Refrein: [+ aanvulling]

Oh, mon amour!
 Jou nam de zee als haar bruid,
 En liet mij alleen,
 Wachtend op jou, mijn hart in kou.