

Refrein:

Ja, ik moet weer gaan varen mijn lief, over de grote zee

**Ja, ik moet weer gaan varen mijn lief, ende dood vaart
met ons mee**

De reis is vol gevaren mijn lief, groot is de oceaen

**Ja, ik moet weer gaan varen mijn lief heel ver bij jou
vandaan.**

1. We varen en varen op de oceaen

Matrozen die leiden een hondenbestaan

We sleuren en sjouwen voor zo weinig poen

Daar kunnen we thuis net zes weken mee doen.

Refrein:

2. Piraten die liggen constant op de loer

En wij, de matrozen, zijn hun kanonnenvoer

De chirurgijn zaagt ons gewonde been er rustig af

En voor de dooie maten is er een zeemansgraf

Refrein:

3.

En als we schipbreuk lijden dan is de kans heel groot

Dat wij arme donders sterven de verdrinkingsdood

Omdat we zo arm zijn moeten we wel naar zee

In d'armen gedreven van de V.O.C.

Refrein: