

1. **Wij allen, wij zijn op het water vertrouwd,  
wij roeien, wij zeilen om Dordt.  
Wij vinden op 't water wat 't land ons onthoudt,  
aan ons geeft het water de sport.  
Een skiff, een vier, een acht  
geroeid uit alle macht,  
dàt maakt onze ploegen geducht.  
Een vlag, rood-wit-rood, met een ster en een kroon,  
waait dan uit in de heldere lucht. [laatste regel 2X]**
2. **Het stromende water, dat is ons gebied,  
wij houden van eb en van vloed.  
Wij vrezen de golven, en windvlagen niet,  
wij gaan deze juist tegemoet.  
Wij varen op getij,  
met alle zeilen bij.  
Voor òns is geen water berucht.  
Een vlag, rood-wit-rood, met een ster en een kroon,  
waait dan uit in de heldere lucht. [laatste regel 2X]**
3. **Op ons rust de faam van een roemrijk geslacht,  
dat streed voor het – DORDT – van weleer,  
dat menige zege aan ons heeft gebracht,  
op òns rust de plicht van de eer.  
En brengen wij door sport,  
een zege mee naar Dordt,  
geplukt als een kost'lijke vrucht.  
Een vlag, rood-wit-rood, met een ster en een kroon,  
waait dan uit in de heldere lucht. [laatste regel 2X]**