

**Refrein:** De Marie-Louise danst op en neer  
Ze gaat dwars door de woeste orkaan  
En de huilende wind gaat weer wild tekeer  
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

1. We werpen de netten van 's morgens tot 's avonds  
Een magere vangst, maar je werkt als een beest  
Nog twee dagen dan veilige haven  
Dan gaan we aan wal en vieren we feest

**Refrein:**

2. De ouwe brengt ons wel naar veilige oorden  
De meester na God, kapitein van z'n schuit  
Hij houdt steeds de koers, verliest nooit het noorden  
Al ligt ie soms dronken in z'n kajuit

**Refrein:**

3. Je valt in je kooi, en voelt je geborgen  
Er knaagt iets in jou en je denkt weer aan thuis  
Je vraagt je weer af, wie zal voor ze zorgen  
Als 't schip vergaat met man en muis

**Refrein:**

4. Lalala, lalalala, lalalala, lalala, lalalala, lala  
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

De Marie-Louise danst op en neer  
Ze gaat dwars door de woeste orkaan  
En de huilende wind gaat weer wild tekeer  
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan  
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan [Vertragen]